

Woensdag 5 sept. 1917.

Er is maneschijn.

Vliegers zullen komen dezen nacht, zei elkeen gisteren bij 't slapengaan. Het was één gedommel en geronk gedurende uren en uren. Maar het zullen, naar verluidt, vijandelijke proefnemingen geweest zijn, verkenningen of... och, we zijn zoo onwetend, zekerheid van niets schier hebben wij.

Het was merkwaardig om zien, hoe over het bleekblauwe hemelgewelf klakkende lichtkevers vlogen, zwenkten en keerden, nu eens recht, hooger en lager, dan in kringvorm en glimmende, dra doovende starren uitwierpen, net als neervallende vuurpijlen doen.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)